



Den Sociale Retshjælps Fond
Att. Dea Dalberg og Nina Nikolajsen
innovation@socialeretshjaelp.dk

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.socialministeriet.dk

Sagsnr.
2018 - 1794

Henvendelse vedr. regeringens parallelsamfundsudspil

Doknr.
562392

Jeg har modtaget jeres henvendelse af 7. marts 2018 vedr. regeringens udspil "Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030". Jeg har derudover modtaget jeres henvendelse af 1. marts 2018, som I oprindeligt har sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet, da der er spørgsmål der bl.a. refererer til mit ressort. Jeg vil i nærværende svar forholde mig til jeres kommentarer i forhold til dagtilbudsområdet. Jeg besvarer begge henvendelser i dette brev.

Dato
12-04-2018

Jeg er glad for, I ser positivt på visionerne i parallelsamfundsudspillet, samt at fonden oplever, at tiltagene under temaet "*En god start på livet til alle børn og unge*" har fokus på børns ve og vel. Jeg har med interesse læst jeres vedlagte kommentarer til udspillet og har noteret mig jeres bekymringer og konkrete løsningsforslag på dagtilbudsområdet.

Regeringen foreslår med initiativet *bedre fordeling i daginstitutioner*, at der maksimalt må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Det foreslås samtidig, at børn, der ikke er bosat i udsatte boligområder ikke kan anvise pladser i daginstitutioner i områder, der ligger i tilknytning til udsatte boligområder. Forældre som ikke bor i et udsat boligområde skal dermed aktivt ønske, at deres barn får plads i disse daginstitutioner. I yderste konsekvens er det rigtigt, at det kan betyde, at der vil være nogle daginstitutioner, der vil lukke. Men der er mange værktøjer, der kan tages fat på inden da – som fx at institutionen har en særlig attraktiv profil eller sociale normeringer mv. De konkrete elementer ift. økonomi skal forhandles med kommunerne.

Med udspillet foreslår vi også, at alle 1-årige børn i udsatte boligområder skal indskrives i et dagtilbud. Når vi med forslaget sætter målrettet ind i forhold til børn i udsatte boligområder, så er det fordi vi ved, at mange børn, der bor i udsatte boligområder, har en svær vej igennem bl.a. uddannelsessystemet. De opnår gennemsnitligt dårlige faglige resultater i folkeskolen og tager sjældnere en ungdomsuddannelse, end børn bosat andre steder, og det kan være sværere at løfte opgaven med at gøre børnene klar til et voksenliv med videre uddannelse, selvforsørgelse og aktiv samfundsdeltagelse. Børnene der kommer i obligatorisk dagtilbud får ud over det almindelige dagtilbud også et målrettet forløb, der skal sikre, at børn og forældre får de bedste kort på hånden. Der er således ikke blot tale om obligatorisk indskrivning i dagtilbud, men også at det er et godt og målrettet tilbud, barnet og forældrene modtager. Det skal bemærkes, at forældrene ikke, som I skriver, skal betale for tilbuddet. Det er gratis.

Forslaget om obligatorisk dagtilbud har ikke kun til formål at styrke børns sproglige kompetencer, men skal også sikre, at børn i boligområder på infrastrukturen lærer dansk og møder andre rollemønstre end deres omgangskreds i de udsatte boligom-

råder. Dertil vil jeg understrege, at disse initiativer ligger i forlængelse af de sprogvurderings- og sprogstimuleringstiltag, der allerede har virkning i dag.

Til slut skal jeg beklage mit sene svar på jeres henvendelser.

Med venlig hilsen

Mai Mercado